

Beste ouders/verzorgers,



Het is weer zover! Sint en zijn pieten zijn in het land.  
Dit willen we graag gaan vieren op Lien!

Hiervoor willen we jullie vragen om voor Vrijdag 25 november een schoen mee te nemen, zodat we die samen met de kinderen kunnen gaan zetten.

Tot 5 december doen we verschillende leuke activiteiten zoals pepernoten bakken, pieten gym en een mooie pieten muts knutselen.

Op Vrijdag 2 december vieren we op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang het sint feest.

Zouden jullie voor 25 november door willen geven of u kind(eren) hierbij aanwezig is? Dit kunt u doen doormiddel van de aanwezigheidslijsten die bij de ingang van beide locaties hangt of via de mail.

Voor de kinderen van het kinderdagverblijf begint het feest om 15.00 uur en is het om 15.30 uur afgelopen.

Alle kinderen zijn welkom ook wanneer ze normaal niet op Vrijdag op de opvang zitten.

Het is wel de bedoeling dat ieder kind bijvoorbeeld met een ouder, opa of oma komt. De kinderen die Vrijdag sowieso al op de opvang zitten worden gewoon begeleid door de aanwezige leidsters.

Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang begint het feest om 15.45 uur en is het om 17:30 uur afgelopen. Dit is zonder ouders.

Iedereen is uitgenodigd en aan het einde van de viering eten we met zijn allen nog een lekker broodje knakworst. Het is de bedoeling dat de kinderen dan om 17.30 uur weer allemaal opgehaald worden.

We hopen jullie allemaal te zien op 2 december.  
Wij hebben er al zin in!

Groetjes, Lien!

